

Van: [REDACTED]
Aan: [+AW Griffie Albrandswaard](#)
Onderwerp: Fwd: vuurwerk
Datum: donderdag 9 januari 2020 14:47:28

Geachte gemeenteraadsleden,

Onderstaande e-mailbrief stuurde ik gisteren aan de burgemeester, maar bedacht vandaag dat het ook erg handig zou zijn als u allen, als gemeenteraadsleden, deze zouden lezen. Vandaar dat ik u graag, via uw griffier, bedoelde brief doorzend.

Ik, en met mij zeer vele inwoners van onze gemeente, zou het fantastisch vinden als er een algeheel verbod op vuurwerk in Albrandswaard zou komen. Want alleen een algeheel verbod is enigszins te handhaven, enkel een verbod op illegaal en zwaar vuurwerk nooit. Ik vertrouw erop dat dit schrijven in elk geval gelezen en bediscussieerd wordt en dat ik enige respons krijg.

Bij voorbaat hartelijk dank,
met vriendelijke groet,

[REDACTED]

----- Doorgestuurd bericht -----

Onderwerp:vuurwerk

Datum:Wed, 8 Jan 2020 10:30:53 +0100

Van: [REDACTED]

Geachte mevrouw De Witte,

Gaat de gemeenteraad van Albrandswaard binnenkort ook praten over het verbieden van vuurwerk in Poortugaal?

Zo ja, kan dat dan algemeen en tijdig bekend worden gemaakt (niet alleen in De Schakel, want die krant krijg ik heel vaak niet bezorgd), want daar wil ik dan graag bij aanwezig zijn. Ik neem tenminste aan dat dat een openbare vergadering zal zijn.

Zo nee, waarom niet?

Nu Rotterdam als eerste grote gemeente ALLE vuurwerk verbiedt, vind ik dat de kleinere gemeenten rondom Rotterdam zich zeker daarbij aan zouden moeten sluiten. Een deel van het vuurwerk verbieden heeft geen enkele zin, dat is niet te handhaven. Als ALLES verboden wordt is dat veel gemakkelijker te handhaven.

Ik zou er vreselijk blij mee zijn en met mij de meerderheid van de Poortugalers. Want het wordt elk jaar erger. Weken voor en dagen na 31 december en 1 januari zijn de knallen te horen. Mijn huisdier zit dagenlang in de kast en eet en drinkt niet. Zelf schrik ik [REDACTED] me elke keer een ongeluk bij elke knal. Evenals oudere mensen (maar ook jongere) in deze gemeente. Ik ben al jaren lid van de [REDACTED] van [REDACTED] en hoor van de bewoners ook niet anders dan dat ze liever geen vuurwerkknallen horen. Bovendien is het toch werkelijk te gek dat door vaak dronken figuren de hulpverleners worden aangevallen met vuurwerk? En dan alle mensen die verwond raken, zelfs verminkt door dat verwenste vuurwerk. Ook vallen er elk jaar doden. Gelukkig is dat bij mijn weten nog nooit in onze gemeente gebeurd, maar eens zal helaas de eerste keer zijn. Ook is het toch te gek dat er voor ik weet niet hoeveel miljoenen euro's de lucht in gaat, terwijl er zoveel goede doelen zijn die met een fractie van dat geld superblij zouden zijn?

Ik hoop werkelijk dat onze gemeente Rotterdam gaat volgen in dit geval.

Met hartelijke groet,

[REDACTED]